

Årsmøde 2019 Formandens beretning.

Velkommen til årsmødet 2019 for Scleroseforeningen Lokalafdeling Nordvestsjælland.

Jeg vil naturligvis allerførst sige jer tak for at deltage i mødet. Og ligeså tak til foreningens konsulent Anne Frøkiær, dejligt at du er med os her i aften.

Og inden jeg kaster mig ud i årsberetningen, vil vi gå videre til dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent.

Jeg bliver altid så glad, når jeg står og ser jer alle sidde her foran mig, opmærksomme og forventningsfulde. Og jeg føler mig en lille smule privilegeret og faktisk en anelse stolt, ikke på egne, men på foreningens vegne over, at vi på trods af alle tænkelige og utænkelige udfordringer alligevel formår at møde så talstærkt op her i aften, præcis som til alle vores mange andre arrangementer.

Vi har lige siddet sammen og spist dejlig mad og snakken har gået lystigt. Nu er vi mætte og tilfredse lettere tilbagelænet i stolene klar til kaffen og kagen som er kommet på bordene og årsmødet kan tage sin begyndelse. Det er vel hvad ordet HYGGE i virkeligheden må dække over.

Og hyggeligt har det været, at være formand i det forløbne år. Året har for det mest budt på glade begivenheder i form af møder og bustur.

Men inden jeg alvor kaster mig ud i min beretning vil jeg også nævne, at for mig især, men også for foreningen var det med stor sorg, at jeg modtog budskabet om Christina Bocks død, søndag den 6. januar. Og det har naturligvis præget bestyrelsesarbejdet i de forløbne måneder. Vi vil alle mindes Christina for hendes store og kærlige indsats i arbejdet for at synliggøre vores forening.

Sidste år sagde jeg nok så optimistisk, at jeg ville komme med et nyt pust til jer. Og jeg forsøgte, men erkendte også undervejs, at jeg jo ikke på nogen måde, kan komme uden om at tillægge jer æren for vores succes. For alt står og falder jo med jeres opbakning.

Kære medlemmer I kan være stolte, for I formår faktisk ved jeres tilstedeværelse i store træk at være drivkraften bag maskineriet, det ekstra input som giver bestyrelsen fornyet energi.

Også i år har vi med overordentlig tilfredshed og glæde set mange nye ansigter til vores arrangementer. Vi har sat os for, at værne om den gode stemning og glæden ved de enkelte arrangementer.

Og DET synes jeg netop, er lykkedes til fulde. Vi har, vil jeg sige omlanceret vores "Det sker hvor du er" cafeer til netværksskabende cafemøder, hvor stemningen og ikke mindst hyggen har været i top. Her sneg det sig ind igen, "HYGGEN" som har manifesteret sig som en fast bestanddel i vores aktiviteter. Hygge dækker over hvordan vi med varme, nærvær og åbenhed er i stand til at indgyde den tryghed, der skal til både for, at vi som allerede kender hinanden og for alle de nye som kommer til, kan være sammen om og med vores Sclerose.

Jeg siger ikke, at Sclerose er en gave, men den fører en masse med sig og ikke mindst, at vi har lært hinanden at kende. Og her kan jeg ikke undlade at tilføje, at jeg selv med stor taknemlighed netop i kraft af min sygdom har lært de dejligste mennesker at kende.

Med cafemøderne tog jeg også hul på beretningen om året der gik. Vi har afholdt flere cafemøder rundt om i kommunerne og hver gang har vi talt mange både nye og kendte ansigter og jeg ved, der er blevet knyttet nye kontakter og venskaber.

I maj måned havde vi vores traditionelle jazzaften her cafe Solsikken og det var med rigtig stor opbakning fra vores egne medlemmer. Desværre er det ikke længere på programmet, da jazzklubben ikke fremover ønsker at være med til arrangementet.

Gennem året har vi deltaget i opmærksomskabende events sammen med vores utrættelige informatører. Først var det i maj, at vi deltog i Sundhedsdagen i Holbæk, endnu en fantastisk dag med masser af opmærksomhed omkring vores stand.

Også den internationale Sclerosedag afholdt vi i Høngcentret en meget varm tirsdag i maj, der blev vi overhalet indenom af årets første stranddag. Men alligevel havde vi et par nye interessede mennesker omkring vores stand.

I september stillede vi atter vores stand op i Kalundborg, det var første gang, vi deltog i Kalundborg på "Bevæg" som dagen hedder her, det blev en helt igennem succesrig dag, aldrig tror jeg, har så mange mennesker på så kort tid været igennem vores stand, vi snakkede så kæberne var mere end slidte og folk udfyldte tipskuponer i et væk om Sclerose og deltog i en lille konkurrence. Sådan en dag er trætheden lidt lettere at bære.

Året store tilløbsstykke, "Væk dyrene i ZOO" var en meget særlig og skøn bustur, med fantastisk engagerede dyrepassere i ZOO til at vise os rundt. Efterfølgende brunch i Roskilde, hvor jeg tror vi alle trængte til at få fyldt depoterne op igen med lækre pølser, croissanter, kaffe og juicer mm.

I årets løb har vi også afholdt to store faglige aftenarrangementer. Det ene med foreningens allestedsnærværende dejlige socialrådgiver Annette Køhler. Det andet med foreningens engagerede psykolog Birgit Nilsson. Begge aftner var alle pladser fyldte.

Oktober måned er = Bowling og 2018 var ingen udtagelse. Og jeg må sige, Sclerose er ingen hindring for at lade kuglerne trille. Stemningen var i top og ligeså den efterfølgende spisning.

"Den grønne kyscafe" har også været et fast element en torsdag eftermiddag i nogle måneder af året. Vi har snakket, leet, sunget, strikket, grædt og i det hele taget været rundt om livet.

Årets julebanko var en kæmpe succes, må jeg gerne sige, idet alle pladser var udsolgt og faktisk lidt til. En dejlig måde at gå ind i julemåneden på.

Puha jeg bliver helt forpustet ved tanken om alt det vi har været igennem, men også så dejlig glad om hjertet, at det virkelig kan lykkes i vores fantastiske forening skyldes jo som jeg tidligere sagde, alene jeres opbakning.

Ind imellem disse sociale arrangementer har jeg brugt lidt kræfter på et projekt om optimeret samarbejde mellem kommunerne og Sclerosehospitalerne. Her er jeg med ved arbejdsgruppens møder. Det er Vejen, Morsø og så Kalundborg kommuner, som er med i et 2 årigt projekt, hvor også nogle af jer medlemmer har været involveret i form af bla sundhedssamtaler og evalueringsskemaer i forbindelse med indlæggelse på Sclerosehospitalerne. Personligt har jeg også deltaget i disse samtaler og evalueringer. Derudover stod jeg for i december at afholde et borgermøde her i Kalundborg, hvor rigtig mange medlemmer deltog. Jeg er meget spændt på, hvad det vil føre med sig fremover. Jeg ved, at både Vejen og Morsø kommune allerede har implementeret flere forandringer i tilgangen til samarbejdet, Kalundborg kommune forholder sig lidt afventende, men jeg tror på, at det nytter noget på sigt.

2018 har været endnu et oplevelsesrigt og givende år for mig som formand. Jeg kunne sagtens have tænkt mig endnu mere opmærksomhed omkring foreningen, men sidste årsmøde endte også med en erkendelse af, at det kræver mere end medlemmernes opbakning at holde en forening kørende.

Bestyrelsen gik ind i 2018 med en spinkel konstruktion og som følge deraf valgte jeg, at lade butikssindsamlingen overgå til andre hænder. Jeg ved der blev samlet ind og mange af jer var ude i butikkerne og på den måde skabe synlighed. Årets resultat blev godt 17000 kr

Vi har også stadig vores bonboks ordning i Odsherred og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Preben for sin utrættelige indsats.

Som jeg sagde, så har bestyrelsesarbejdet i år båret præg af, at vi har været en meget lille flok, men jeg synes alligevel, at vi kan se tilbage på et aktivt år.

Hvad dette år vil bringe af aktiviteter, vil vi lige straks tage et kig på, jeg synes, det er et alsidigt og spændende program, vi kan se frem til. Men vi skal bruge frivillige hænder til afvikling af de enkelte arrangementer.

Og med fokus på frivillige hænder, er jeg kommet til det, som ligger mig rigtig meget på sinde: "Arbejdet i bestyrelsen"

Efter et par turbulente år er jeg kommet til den erkendelse, at det vigtigste her og nu er arbejdsro.. Jeg vil gerne bruge det næste år konstruktivt på at arbejde frem mod en ny bestyrelse 2020 som kan arbejde selvstændigt og stabilt således, at arbejdsopgaverne kan delegeres ud på flere hænder.

Det siger jeg fordi indsatsen omkring bestyrelsesarbejdet og de aktiviteter vi har og vil planlægge jo kræver en væsentlig indsats fra bestyrelsen. Det kan en bestyrelse med få medlemmer ikke holde til i længden.

Jeg har allerede fået et par positive tilkendegivelser og løfter om kandidatur til bestyrelsen.

Jeg vil slutte af med ønsket om en dejlig aften. Vi skal nu igang med regnskaber og valg til bestyrelsen.

Og efter selve årsmødet kan vi glæde os til at møde Preben, som har et godt oplæg om informatørernes arbejde med særlig fokus på alle de mangfoldige muligheder, der er for at bruge informatørkorpset.

Jeg håber, vi får en minderig aften i hinandens selskab.

Susanne Modin